

Interview

Commerciële bijdrage

Masoud werkt, leert en groeit bij Vivium; “Op school leer ik hoe iets moet, hier kan ik het meteen doen.”

WEESP De Iraanse Masoud Hamidifar (41) woont vijf jaar in Nederland en werkt bij Vivium Torendael in Amsterdam, een locatie voor mensen met dementie. Hij begon er ooit als stagiair, haalde zijn eerste zorgdiploma en volgt nu een vervolgopleiding waarbij hij werken en leren combineert. Met steun van collega's groeit hij door in het vak. Hij is trots op zijn werk, het teamgevoel en zijn band met bewoners. “Dit werk geeft mij een heel goed gevoel.”



■ Masoud en bewoonster Ria hebben een bijzondere band: “Hij is hier voor de gezelligheid.” FOTO: PAUL TOLENAAR

“Dit is mijn afdeling,” zegt Masoud trots terwijl hij de deuren van Magnoliastraat 3 opent. “Hee Masoud! Kom je werken?” roepen collega's als ze hem zien. Masoud lacht. “Vanmiddag pas. Ik heb avonddienst. Nu eerst een interview.” Zijn collega's reageren enthousiast en wensen hem succes. Het is duidelijk: Masoud hoort erbij.

‘Gewoon voor de gezelligheid!’ Even later loopt Masoud de kamer van bewoonster Ria binnen. Ze ligt in bed, want ze is de dag ervoor gevallen. Zodra ze Masoud ziet, begint ze te stralen en spreidt haar armen. “Hallo! Wat leuk dat je er bent!”

Masoud loopt naar haar toe, geeft haar een knuffel en vraagt hoe het gaat. Ria pakt zijn handen vast. Op dat moment loopt een collega langs. Ria kijkt naar haar en zegt: “Masoud werkt hier niet hoor. Daar zijn andere mensen voor. Hij is hier voor mij, gewoon voor de gezelligheid!”

Masoud glimlacht. “Wij hebben het altijd leuk samen, hè Ria? Ik kom nu alleen ‘hoi’ zeggen. Dan kom ik vanmiddag weer terug.” Ria blijft Masoud met een liefdevolle blik nakijken als hij zwaaiend de kamer uitloopt.

Een nieuw begin Masoud groeide op in Iran. Daar studeerde hij filosofie. “Maar in dat vak was weinig werk,” vertelt hij.

■ Mijn werk voelt als vakantie

“Daarom werkte ik uiteindelijk in de import en export.” Elf jaar geleden vluchtte hij uit Iran. Sinds 2021 woont hij in Nederland.

“Ik wilde hier werken, maar hoe moest dat als ik geen diploma's had?” Via zijn contactpersoon bij de gemeente hoort hij over een opleiding in de zorg. “Ik wist eerst niet wat ‘zorg’ betekende. In Saravan, mijn stad in Iran, hebben we geen verpleeghuizen zoals hier. Toen ik hoorde wat werken in de zorg betekende, dacht ik meteen: dit wil ik doen.”

Eerste stap bij Vivium Masoud begint een mbo-opleiding op niveau 1. Daarvoor moet hij drie dagen per week naar school en twee dagen stagelopen. “Mijn docent zei: misschien is er een stageplek bij Vivium Torendael. Toen ik hier kwam, voelde ik meteen: dit

past bij mij.” Hij start bij het team Leefplezier, dat de activiteiten organiseert in het huis. “Het leukste daarvan is dat je echt tijd maakt

voor de mensen. Je maakt samen de dag leuker.”

Na het behalen van zijn diploma voor assistent dienstverlening wil Masoud graag verder leren. “Ik maakte me zorgen over de kosten. Ik kan een opleiding niet betalen als ik dan niet kan werken. Toen vertelde mijn praktijkbegeleider over BBL.” BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg: een mbo-leerroute waarbij je werken en leren combineert. Masoud mag zijn opleiding vanuit Vivium volgen.

Steun van collega's De BBL-opleiding die Masoud nu doet is mbo-niveau 2: helpende zorg en welzijn. Hij gaat een dag per week naar school en werkt daarbij gemiddeld 28 uur per week bij Vivium Torendael. “Voor mij is die combinatie heel belangrijk. Op school leer ik hoe iets moet. Hier

kan ik het meteen doen.” Naast zijn opleiding werkt Masoud ook hard aan zijn Nederlands. Hij volgt extra taallessen en oefent gesprekken met een vrijwilliger. “Mijn werk is ook een les,” zegt hij. “Hier praat ik Nederlands met bewoners en collega's. Zo leer ik elke dag.”

Masoud vertelt dat hij veel steun krijgt van zijn collega's en begeleiders. “Als ik iets niet weet, kan ik altijd vragen stellen. Collega's helpen mij. En als ik iets beter kan doen, zeggen ze dat ook.” Hij vindt het teamgevoel in Torendael bijzonder. “Twee dingen zijn belangrijk: mijn gevoel en mijn collega's. Ik vertrouw mijn collega's. Dat geeft een warm gevoel.”

Energie van bewoners Masoud vindt de dagelijkse momenten met bewoners het mooiste aan zijn werk. “Als de bewoners 's ochtends opstaan, begint mijn dag ook. En soms wel drie keer, want dan help ik drie bewoners met opstaan. Ik ben trots dat ik nu mag helpen bij de dagelijkse zorg.” Hij straalt als hij over zijn werk praat.

“Van werken met ouderen en mensen met dementie word ik nooit moe. Ik krijg er juist energie van. Mijn werk voelt voor mij als vakan-

tie.” Hij lacht breed. “Dat vinden mensen moeilijk te geloven, maar het is echt zo.” Een langslappende collega knikt instemmend. “Hij werkt soms zelfs in de vakanties!”

Masoud glundert. “Ik vind het gewoon leuk hier. En...” Hij zoekt naar de juiste woorden en zegt dan: “Het maakt de wereld iets beter. Ik zie de wereld als een puzzel. Niemand kan hem alleen maken.” Hij glimlacht. “Misschien kan ik met dit werk één stukje van de puzzel op de juiste plek leggen.”

Vivium zoekt collega's Bij Vivium krijg je de ruimte om te groeien. Of je nu net begint in de zorg of jezelf verder wilt ontwikkelen: er zijn volop mogelijkheden in onze woonlocaties voor mensen met dementie in 't Gooi, Weesp en Amsterdam-Zuid. Wil jij net als Masoud werken en leren in de zorg? Kijk dan op werkenbij.vivium.nl.

Meer informatie? Bel 035 6 924 924 of kijk op www.vivium.nl

